

En kortfattad kronologi, Arild. Rev 7. Tord Wingren. Datum: 2 maj 2015.

Anmärkningar, förbättringsförslag och nya uppgifter tas tacksam emot på epost:

tord.wingren@telia.com

1400-tal	
1461	Från detta år tillhörde Arildsläge Lundagård (biskopen i Lund).
1475	Arilds kapell förlängs / byggs till.
1500-tal	
1536	Reformationen. Arildsläge dras in under Kronans (den danska) ägo.
1569	Arild nämns i Lunds Stifts landebok. Består av 40 hushåll (hedske).
1580	Maurids Podebusk på Krapperup övertar Arildsläge från (den danska) Kronan.
1600-tal	
1658	Freden i Roskilde. Skåne blir svenskt.
1681	En skolmästare får kontrakt på hus 25 i Arild. Befriades från gille t Krapperup.
1675	Flundrap 1s nuvarande äldsta byggnad tillkommer? Tjänstgör som Kronoskatterusthållarhemman (Rusthållargården).
1689	Anettes hus på "Vallen" byggs? Kanske. Årtalet finns på en av huset bjälkar.

1700-tal	
1702	Synehandling nämner att det finns krogar i Arildsläge. I 1796 års jordebok specificeras att det finns krog i hus nr 47.
1700-1721	Stora Nordiska kriget. Många Arildsbor drabbas och är förmodligen den främsta orsaken till att husen i Arild kommer stå öde. 1710 står enligt jordaboken inga hus öde, men enligt mantalslängden är 8 hus öde detta år.
1711	Pesten drabbar NV Skåne och Arild.
1720	31 av Arilds 48 hus är öde enligt mantalslängden. 26 av Arilds 48 hus är öde enligt jordaboken.
1737	En skolmästare anlitas av P.G. von Kochen och flyttar till Arild, hus nr 22.
1744	Fattighuset i Arild byggs. Fattighuset kombineras senare med skola.
1752	Endast 4 av Arilds hus är öde.
1763	Klockarstugan (Flundrap 4, av vilken mittbyggnaden flyttas 1910 till Helsingborgs Museum) uppförs.
1772	Krapperrup skänker en klocka till Arilds kapell.

1800-tal	
1805	Gammalgården (Ståhles) flyttas till sin nuvarande plats. (Byggåret 1721 finns på en bjälke i huset.)
1812	Första skriftliga kollektiva arrendeavtalet mellan Krapperup och de boende på Arildsläge.
1820-tal	En större brand drabbar Arild.
1841	Bron (hamnarmen) i Arild anlades. Till hamnen hör också 13 kåser.
1845	Hemgården byggs.
1849	Anders Locks skonert, Ellida, byggd i Arild, går under på Nordsjön, spårlöst borta, med 6 man från Arild, under den svåra vinterstormen.
1852	Stubbarps Slott byggs. Concordia förliser utanför Arild. Gravsättning sker vid Arilds kapell.
1855	Räddningsstationen vid Snogaliden byggs.
1856	Mor Cilla startar sin rörelse.
1864	"Caspian of Whitby" förliser utanför Arild Möjligtvis får Arild sin första ruff strax därpå, byggd av skeppets virke.
1866	Blomsterstugan byggs.
1867	Karta görs över Arildsläge, med husnummer och tomter, efter N. Angelins uppmätningar.
1869	Krapperup upprättar ett förnyat kollektivt arrendekontrakt med byborna i Arildsläge. Lägesborna blev nu bl.a. skyldiga att också brandförsäkra sina hus.
1871	Letth's / Melanders lanthandel etableras.
1872	Arilds fattigkassa inrättas på initiativ av byborna.
1878	Villa Danö, senare mer känt som Villa Sophie, byggs av löjtnant Bror Adolf Rosentwist.
1880	Arild får 15 juli besök av prins Eugen, målarprinsen, i prinsens ungdom.
1882	Stor brand i Arild nere vid Göranssons (startade i bageriet vid Annelund). Tiotal hus försvinner, Strandhagsvägen får ny dragning mellan hus nr 20 och hus nr 27. Arilds skolhus byggs samma år (senare posthus).
1883	Arilds missionshus byggs.
1890	Bengtssons (senare känd som "Ellas") lanthandel (hökeri) etableras.
1892	Hotellrörelsen på Rusthållargården (Flundrap 1) etableras av fru Gunilla

	Troedsson (arrenderar av Middelboes)- "Troedssons pensionat".
	"Hemmet" (senare Arilds Telefonstation), Stora Vägen nr 44, byggs av Bernhard Nilsson.
1894	Arildsläge besöks av kung Oscar II. Mor Cilla besöks.

1900-tal	
1901	Brunnby får telefonstation och byfogden i Arild, Christian Larsson får Arilds första telefon.
1902	S:t Arildsväg 1, Bo Folkvis hus, byggs. Professor Holmström bygger sommarvilla, villa Solliden, på Strandhagsvägen 25.
1902-03	Arild drabbas av den svåra julstormen.
1904	Gudmundsson köper Flundrap 1 av Middelboe och startar Hotell Arild (sedemera Rusthållargården).
1904	Troedssons Pensionat, sedemera bl.a. Hotell Mona och numera Strand Hotell startas.
1905-06	Balderup byggs.
1906-07	Hotell Arilds två första annexvillor byggs. Tomterna vid Glarhallavägen börjar styckas upp från Flundrap 1 (Rusthållargården). Samma år (1906-07) byggs hotell Ungfeldt.
1907	Fotografen Peter Lundh bygger sin ateljé i Arild.
1907	Den tyske kejsaren Wilhelm II ankrar i viken, med följebåtar, utanför Arild på väg söderut från Norge.
1907-08	Turisthotellet i Arild byggs. Turistvägen anläggs.
1908	Hotell Arilds danspaviljong byggs.
1909	Det sk Biskopshuset, St Arilds hus uppförs. (Uppe vid katolska kapellet.)
1909	Klockargården på Flundrap 4, monteras ned och mittbyggnaden flyttas t Helsingborgs Museum (idag Våffelbruket). Flundrap 4's marker styckas av och villatomterna ovanför Hagavägen bildas.
1910	Villa Björkhaga uppförs Villa Blåsut (Nordenfeldts villa) uppförs. Annexet (Parkvillan) till Turisthotellet byggs.
1911	Julia Lundgrens konditori i Arild byggs och caféverksamheten startar.
1912-13	Mor Cillas byggnad byggs till med en större övervåning och får nytt tak.
1913	Mor Cilla avlider.
1912-13	Arild får telefonväxelstation i Bernhard Nilssons hus (Stora Vägen 44, huset mittemot Villa Sophie).

1913	Villa Gällaråsen byggs. Byggherre är Julius Hammarlund, känd sångboks författare. Arkitekten är Aksel W. Zetlitz-Nilsson.
1914	Beslut om Arildsläge skall bli municipalsamhälle tas. Arildsläge blir då också förkortat till "Arild".
1915	Municipalsamhället Arild träder i kraft 3dje september.
1915	Arilds Vänner bildas. Paul Rosenius är initiativtagare. Hus nr 21 (Stora Vägen 8) rivs för att ge plats åt Villa Ebenezer.
1916	Municipalsamhället Arild inrättar hälsovårdsnämnd, utarbetar instruktioner för polisuppsyningsman samt verkar för en ordnad postgång. Styckjunkare August Engqvist bygger "Pepparkakshuset".
1918	Villa Björkebo (Turistvägen 5/Almvägen 10), byggs av Christian Christiansson. Christiansson bygger senare ytterligare minst 3 villor i samma område (Almvägen/Gällaråsvägen), bl.a. Villa Klinten (byggt 1936)
1919	Arild får sina första elektriska lyktor. En vid hamnen och en vid Stora Vägen. Herman Österlund bygger sin ateljé på Strandhagsvägen upp mot Snogaliden.
1921	Katolska kapellet står färdigt.
1922	Josef Albert Thore startar rederiverksamhet i Arild.
1922	Hyllén och Weber startar "Turistmagasin", diversehandel.
1925	Krapperups gods överlämnar Arilds kapell till Arilds municipalsamhälle och Brunnby församling.
1925	Arilds Kallbadhusförening bildas. Kallbadhuset byggs.
1926-27	Större hamnförbättring i Arild.
1926	Webers caféverksamhet startas.
1927	Husägarna i Arildsläge tillåts friköpa sina tomter från Krapperup.
1929	Arild får sitt första separata posthus. Tidigare har tex Letth´s lanthandel inhyt poststation.

1932	Arilds GIF bildas.
1934	Hamnens "Store Bro" förlängs.
1936	Ytterligare ett hus byggs vid St Arild (katolska kapellet).
1938	Tennisbanorna till Hotell Arild invigs.
1940	Per-Albinlinjens värn (kulsprute- kanon- samt observationsvärn) byggs under första halvåret. Fem (5) st värn uppförs vid Arilds kustlinje.
ca1943-45	Arilds BTK, bordtennisklubben, bildas troligen mellan dessa år. 1949 beslutas att Arilds BTK skall ingå i Arilds GIF.
1953	Arilds telefonstation avvecklas 15 september.

1954	Den första regattan anordnas i Arild.
1955	Bensinstationen i Arild byggs.
1955	Rederiverksamheten i Arild upphör, ångaren MONGOLIA avyttras.
1955-57 ca	Badhuset rivs.
1957	Måndagsklubben startar. Finansierar bl.a. "Fyren".
1958	"Fyren" ute på stora hamnarmen byggs.
1959	Konstnärshuset i Arild invigs (i fd hotell Ungfeldts hotellbyggnad).
1960 ca	Arilds småskola avvecklas. SS Sjöhästen grundas och anordnar segeltävlingar.
1962	Rustis får nytt tak (brutet tak) och en extra våning för hotellets gäster.
1964	Hotell Mor Cilla upphör och blir församlingshem. Arilds simbassäng byggs på initiativ och finansiering från Måndagsklubben.
1965	Arilds GIF upphör.
1966	Municipalsamhället avvecklas och Arild övergår i Brunnby Kommun.
1969	Byggnaden för fd Hotell Ungfeldt och Konstnärshuset rivs.
1972	Arilds byalag grundas. Arilds Vänners kassa överförs till Byalaget.
1979	Ellas affär (i hus 22) i Arild upphör.
1984	Rusthållargårdens småvillor byggs.
1986-87	Rusthållargårdens östra länga rivs och en ny länga, i samma stil som den gamla, för hotellverksamhet byggs.
1987	Tennisbanorna till Rusthållargården avvecklas till P-platser. S:t Arilds Golfklubb bildas.
1988	Arilds TK grundas. Tennisbanorna på Ekbacken (Blossalyckan) invigs.
1998	Lekplatsen Minis invigs.

2000-tal	
2003	Byggnadsnämnden ger tillstånd till bygge av mobiltelefonmast (ursprungligen för 3G) i Arild. Överklaganden sker upp till Regeringsrätten som 2010 fastställer bygglov. Masten byggs redan 2004 och har under 2013 kompletterats med 4G antenner.
2003	Telefonstationen som Arilds abonnenter kopplas till, kan nu också leverera bredband (s.k. ADSL teknik).
2005	Webers upphör. Huset blir privatbostad.
2011-12	Verksamheten i posthuset avvecklas. Kommunen bjuder ut posthuset till försäljning. Biblioteket avvecklas och hushållen installerar egna brevlådor.
2013	Stormen Sven orsakar svåra skador i Arilds hamnområde och i byn.
2014	Posthuset sålt av kommunen, efter 3 år.
2013-15	Villaområdena vid korsningen Nabbavägen och Stora Vägen samt vid Ekbacken, som kommer att heta Blossalyckan (efter gammalt namn) anläggs.